



Temadag fredag den 25. sept. 2020 kl. 10.00 - 14.00

for præster i og omkring Haderslev Stift

OM AT SPARKE DØREN IND - til kommunen eller til præsten

Når 90-årige fru Hansen ingen pårørende har og derfor sidder i månedsvis uden at se andre end den ihærdige 22-årige hjemmehjælper, så føler han måske, at vi som samfund svigter den gamle dame. Og når hun dør, er det måske første gang, han møder døden, og han ved ikke hvad han skal sige eller gøre. Måske er han muslim og kender ikke så meget til de kristne traditioner. Her kunne en kontakt til præsten være en hjælp! I primærsektoren/kommunen har man den kontakt til mange borgere i alle aldre, ældre misbrugere, arbejdsløse og syge/handikappede, som præsten kan have svært ved at etablere, fordi de ikke er vant til at komme i kirken eller at tale med præsten. Til gengæld har man svært ved at imødekomme deres mange forskelligartede og "bløde behov". Det kan præsten og de fællesskaber der er omkring kirkerne til gengæld.

I mange kommuner er der ikke formaliserede samarbejder mellem primærsektoren og kirkerne, fordi man som præst ikke tror, at kommunerne vil eller simpelthen ikke kan finde vej til de rigtige mennesker i den kommunale jungle. Det er derfor temadagens hensigt at nedbryde fordomme på området og give eksempler på, dels hvordan dette samarbejde kan etableres, dels på konkrete initiativer fra den Folkekirkelige virkelighed.

PROGRAM:

- 9.30 Ankomst og kaffe**
- 10.00 Velkomst og præsentation af dagens tema og program v. Ulrik Overgaard**
- 10.05 Diana Birk Krogstrup, Sundhedschef i Vejle Kommune:**
Den vidt åbne dør til Kommunen
Kan Kirken gøre en forskel for menneskers sundhed og hvordan? Kan kommune og kirke samarbejde om at skabe meningsfulde fællesskaber for mennesker i lokalsamfundene? Hvordan kan kommune og kirke stå sammen om at støtte og hjælpe mennesker i livskriser. Diana vil udfolde emnet ud fra et kommunalt perspektiv og komme med eksempler fra praksis.
- 10.45 Spørgsmål og debat**
- 11.00 Hanne Henriksen, sognepræst med kvote til etablering af kontakt til kommunerne i Horsens Provsti:**
Kirken og kommunen – hvorfor skal vi samarbejde?
I begyndelsen var Hanne ansat til at tage telefonen, når kommunen ringede. Det gør hun stadig, men hun er også begyndt selv at ringe til kommunen. Hanne vil i sit oplæg fortælle, hvorfor hun opfatter det som en folkekirkelig opgave og gave at samskabe med kommune og det omkringliggende samfund.
- 11.45 Spørgsmål og debat**
- 12.00 Frokost**
- 12.15 Mette Mommsen, sognepræst i Faurskov Provsti:**
Om praksis i Faurskov Provsti på det sundhedsfaglige område
- 13.00 Michael Markussen, sognepræst i Kolding Provsti:**
Om praksis i Kolding Provsti på det tværkulturelle område
- 13.45 Spørgsmål og debat**
- 14.00 Afslutning**

Vi ser frem til en god dag og håber, at alle præster har lyst til at være med!

Venlig hilsen Ulrik Overgaard

Sted: Skibet Kirkehus, Skibetvej 166, 7100 Vejle

Tilmelding af hensyn til forplejning - senest den 18. september 2020.

[Klik her](http://www.haderslevstift.dk/tilmelding) - eller gå til www.haderslevstift.dk/tilmelding

Temadagene er gratis og arrangeres af Haderslev Stift.

Næste gang: 13. nov. i Bov, hvor temaet er EMBEDET I OPBRUD - om præstemangel, kald og funktion